

## MARCOS PRINCIPES

1. Je bent geboren naar beeld en gelijkenis van je ouders.
2. Je bent in dit leven om tot liefde, vrede en geluk in jezelf te komen.
3. Om tot liefde, vrede en geluk in jezelf te komen moet je jouw plaats innemen en leven vanuit je eigen realiteit: je grootste kracht als mens is gelegen in 'zijn wie je bent'.
4. Neem eigen verantwoordelijkheid voor de mens die je bent en voor het leven dat je leidt.
5. Om een probleem op te lossen moet je naar de oorsprong ervan: de ervaringen van het verleden bepalen wie je nu bent.
6. Eén vinger die naar de ander wijst, zijn er drie naar jezelf; elke veroordeling naar de ander komt bij jezelf terug.
7. Het leven is een continue en voortdurende leerschool.